

# Alledaags

Want: 'Life is what happens when you're busy making other plans'

PAGINA'S

» Wie schrijft dit?

## Meest recente berichten

- » Live and let die
  - » Echte nepfan
  - » Tetris
- » De familietandarts
  - » HUUG

## ARCHIEVEN

- » juni 2015
- » mei 2015
- » april 2015
- » maart 2015
- » februari 2015
- » januari 2015
- » december 2014
- » november 2014
- » oktober 2014
- » september 2014
- » augustus 2014
- » juli 2014
- » juni 2014
- » mei 2014
- » april 2014
- » maart 2014
- » februari 2014
- » januari 2014
- » december 2013
- » november 2013
- » oktober 2013
- » september 2013
- » augustus 2013
- » juli 2013
- » juni 2013
- » mei 2013
- » april 2013
- » maart 2013
- » februari 2013
- » januari 2013
- » december 2012
- » november 2012
- » oktober 2012
- » september 2012
- » augustus 2012
- » juli 2012
- » juni 2012
- » mei 2012
- » april 2012

## FOLLOW BLOG VIA EMAIL

Click to follow this blog and receive notifications of new posts by email.  
Doe mee met 34 andere volgers

« Schaapjes tellen

De familietandarts »

## HUUG

16 mei 2015

Afgelopen donderdagavond zat ik opeens aan de patat met pindasaus. We waren, na een dagje Efteling, met het gezin bij de Van der Valk in Dordrecht beland. Op de een of andere manier had ik een gerecht besteld waar dikke patat met pindasaus bij werd geserveerd. Met smaak zat ik het op te eten.

De karakteristieke smaak van dikke patat, ondergedompeld in heerlijke pindasaus, deed me terugdenken aan de Dordtse snacklegende 'Huug'. In de volksmond ook wel 'Huug spuug' genoemd. Deze bebaarde, sigarenrokende patatbakker heeft ons jáaarenlang verwend met zijn kookkunsten.

Huug zat met zijn legendarische snackbar in de Heysterbachstraat, vlakbij mijn ouderlijk huis. In mijn jeugd gingen we er regelmatig heen om patat te halen als mijn moeder een keer geen zin had om te koken. Zijn dikke patat (eigenhandig geschild) was heerlijk. Ook zijn pindasaus (ik wil niet eens weten hoe hij die maakte) was ongeëvenaard.

Ook werd hij geroemd om zijn snelheid. Bijna nog vóórdat je besteld had stond je met je bestelling al weer buiten. En altijd zei hij, als hij mij de witte plastic zak met snacks overhandigde: 'MAG IK EEN VINGERTJE'.

Later, in mijn 'uitgaanstijd', belandde ik er steevast in het holst van de nacht (Huug was altijd open) na het stappen met mijn vriendengroep. Onze hongerige magen werden dan, na al het bier, verwend met lekkere vette snacks. Bij het afrekenen, als we iets extra's gaven, zei hij altijd (terwijl hij de bel luide) 'VOOR DE BOOT'. Het verhaal ging namelijk dat hij alle fooi apart legde voor zijn pensioen. En een bijbehorende boot schijnbaar....

Over onze belevenissen met (en bij) Huug kan ik boeken voorschrijven. Ik weet nog goed dat ik een keer jarig was. Volgens mij was ik een jaar of 18 / 19. Vriendelijk doch dwingend had ik mijn ouders verzocht om het huis te verlaten zodat ik wat vrienden kon ontvangen. Aldus geschiedde. Mijn vrienden hadden echter het idee opgevat om mij als kado zo'n beetje de gehele menukaart van Huug te schenken.

Zo zaten we even later met zijn allen aan de: dikke patat met pindasaus, hele kip (ondergedompeld in pindasaus), Stardog (een gefrituurd broodje worst....met zuurkool) etc. ik geloof dat mijn ouders dagen later nog de pindasaus van de ramen aan het krabben waren... Ook de frituurlucht hing er nog weken.

Zo vroeg ik me opeens, al mijmerend bij de keurige Van der Valk, af wat er eigenlijk met onze Huug gebeurd is. Ik heb wel eens gehoord dat hij helaas nooit aan zijn pensioen en zijn boot toegekomen is. Vlak nadat hij met zijn zaak stopte zou hij zijn overleden. Ook Google schept weinig duidelijkheid. Er is verrassend weinig over hem te vinden op het web. Zelfs geen foto's.

Helaas moeten we het dus doen met een '2e hands' foto van het pand (dat later een goktent werd) dat ik heb geknipt van Google Streetview. En tóch krijg ik, als ik naar die foto kijk, direct weer die lekkere vette smaak van dikke patat met pindasaus in mijn mond.

HUUG, BEDANKT!



Over deze advertenties

Je bezoekers kunnen hier soms een advertentie zien.  
[Vertel me meer](#) | [Dismiss this message](#)

Share this:

- Twitter
- Facebook
- Google
- Herbloggen
- Like

## Gerelateerd

- Beroemd**  
In "Gezin"
- Lekker saai hoor!**  
In "Gezin"
- In de ban van de Ring**  
In "Gezin"

This entry was posted on 16 mei 2015 bij 16:25 and is filed under [Vroeger](#). [Bewerk deze post](#).

Tags: [Dordrecht](#), [Heysterbachstraat](#), [Huug](#), [Huug spuug](#)

## 11 Reacties to “HUUG”

.. **Daisy** Says:

15 juni 2015 bij 20:39 e

Ik kan je vertellen dat Huug nog steeds leeft... Huug is mijn oom en heb dit doorgestuurd naar zijn dochter. Hij zal je post vast geweldig vinden. Gr

**Beantwoorden**

- o **Raymond te Veldhuis** Says:

16 juni 2015 bij 08:15 e

Dank voor je bericht en het doorsturen! Heel erg leuk om te lezen hoe het met hem gaat. Gr. Raymond

**Beantwoorden**

1. **Nikita van Berkel** Says:

15 juni 2015 bij 21:01 e

Haha Huug is mijn vader. Hij zit nooit op internet, vandaar dat je er weinig op kan vinden. Overleden is hij gelukkig nog niet! Hij zit nu lekker naast me op de bank. Ik hoor veel verhalen van hoe het vroeger in de snackbar ging, zijn erg leuke verhalen.

**Beantwoorden**

- o **Bravest** Says:

15 juni 2015 bij 22:24 e

Zou hij niet nog 1 keertje voor ons willen frituren?

**Beantwoorden**

- o **Nikita van Berkel** Says:

15 juni 2015 bij 22:39 e

Hahaha, misschien als jullie in Zeeland langs komen wel!

- o **Raymond te Veldhuis** Says:

16 juni 2015 bij 08:18 e

Dank voor je bericht. Leuk om op deze manier wat van hem te horen! Doe hem de groeten, ook namens heel veel hongerige Dordtenaren die zijn geweldige frituur missen. Hij is zeker nog niet vergeten. Ik hoop dat hij van zijn pensioen geniet in het mooie Zeeland. Over 1 ding ben ik toch nog wel benieuwd: hoe is het met de boot? Daar gingen alle fooien heen. Of is het daar nooit van gekomen? Groet, Raymond

**Beantwoorden**

1. **Nikita** Says:

15 juni 2015 bij 21:07 e

Hij vindt het erg leuk dat u zo tevreden over hem schrijft! Haha

**Beantwoorden**

1. **hugo** Says:

16 juni 2015 bij 04:37 e

Wat leuk om te lezen dat mijn vader nog niet vergeten is. Zijn patat was natuurlijk ook heerlijk zo vind zijn kleinzoon ook want opa tractor zoals zijn kleinzoon hem nu noemt kreeg zijn eerste vers gesneden en gebakken patat van opa nog voordat hij ander vast voedsel gegeten had waardoor hij nu echt geen diepvries patat eet hij laat het gewoon staan.

het was een hele leuke tijd toen was hard werken wanneer mijn dienst van de dag erop zat en het savonds druk werd en bij moest springen maar we hebben veel meegemaakt en gelachen.

hugo van Berkel

**Beantwoorden**

- o **Raymond te Veldhuis** Says:

16 juni 2015 bij 08:22 e

Hallo Hugo. Nee, je vader zit absoluut nog in het collectieve geheugen van heel veel Dordtenaren. Jij stond ook vaak in de snackbar toch? Leuk dat hij nu bekend staat als opa tractor en hij zijn kleinzoon echte goede patat heeft leren eten. Ik denk bij diepvriespatat ook nog steeds met heimwee terug aan de handgesneden (dikke) patat van Huug. Groet, Raymond

**Beantwoorden**

1. **Micha Zwang** Says:

16 juni 2015 bij 07:14 e

Mijn overbuurman ! Wat een geweldige man was het ! Altijd open en altijd in voor een praatje... We hebben er zelfs de nodige schnaps op voordat dit in Nederland ook maar een beetje verkocht werd... Doe hem maar de hartelijke groeten

**Beantwoorden**

- o **Micha Zwang** Says:

16 juni 2015 bij 07:15 e

geweldig man is het bedoel ik ik ben blij dat het goed gaat met hem

**Beantwoorden**

## Geef een reactie

